

Thuis op aarde

doopsgezind jaarthema 2020-2021

**De b(et) in het hebreuws א betekent:
'huis'.**

*De Eeuwige is grond onder je voet
steun in je rug en
een dak boven je hoofd
om je weg in het leven op aarde te gaan...*



*Oost, West, thuis best
Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens
My home is my castle
Home is where the heart is
Dat staat als een huis*

Een eigen huis, een plek onder de zon

Een eigen huis, een plaats waar je je thuis voelt ... de vele uitdrukkingen wijzen er al op dat dit voor mensen van wezensbelang is.

Je thuis voelen in je eigen huis is voor de meeste mensen vanzelfsprekend.

Je thuis voelen in je eigen land, is ook voor veel mensen vanzelfsprekend.

Maar wat als dat eigen land niet meer bewoonbaar is, tenminste niet voor jou?

Wat als er bombardementen op burgers en hun huizen plaats vinden? Wat als machtigen/rijken/eigenaren je opeens uit je huis zetten?

Wat als er opeens overstromingen, orkanen ziekten plaats vinden?

Wat als je als vluchteling/vreemdeling geen huis meer hebt?

Je thuis voelen op aarde ... de aarde is alles wat we hebben. We voelen ons vaak de eigenaar van de aarde. We doen er mee wat ons goed uitkomt.

Bijbelse verhalen maken ons er echter van bewust dat we de aarde niet in bezit hebben. Van God is de aarde en al wat leeft ... (psalm 24). En wat voor consequenties heeft dat?

De collega's Alke Liebich, Jeannette den Ouden, Christien Duhoux-Rueb en Ineke Reinhold verdiepten zich ten dienste van gemeenten, leden en vrienden in die vraag en maakten een map met open vragen en veel ideeën waarin het jaarthema in veel facetten aan de orde komt.

Tip: In deze coronatijd biedt de inhoud van de map misschien een mogelijkheid om leden en vrienden te laten nadenken over een bijbelverhaal en hun bijdrage in de vorm van hun eigen reacties, muziek-, kunst- ideeën dan in een dienst met dat verhaal te verwerken.

Voor bijbelkringen en gesprekskringen is het dan handig als ieder een map heeft en zich thuis in het verhaal dat gebruikt wordt en de open vragen daarbij verdiept, om pas daarna via computer of telefoon bevindingen met elkaar te delen.

Wat komt in de map ter sprake?

Gedwongen stoppen blijkt heel iets anders dan van ophouden weten. Ontdekking hoe belangrijk het is om regelmatig even op te houden. Even te stoppen met 'dit moet en wat ga ik nu doen?' Niet voor niets is de sabbat al eeuwen lang een gegeven... even ophouden. Kijk rond, zie de maan, de sterren, kijk naar de bomen, de luchten, de vogels, de slakken en de kikkers en zie hoe bloemen tot bloei komen. Ervaar de schepping rondom je. Op adem komen. Even niets anders dan stil worden op de plek waar je bent. Als we dat niet regelmatig doen en ons door de economie van onze tijd laten regeren blijken we meer en meer 'opgebrand' te raken. We maakten gebruik van een boom om ons te bezinnen wat een boom ons allemaal biedt en maakten er een memory spel bij.

Ja en wat een kracht kan het een mens geven als je mag weten dat de Eeuwige, God, je grond onder de voeten, een steun in de rug en een dak boven je hoofd is om je weg te gaan. De letter bet in het Hebreeuws betekent 'huis'. En heeft die vorm. (zie plaatje hierboven). Etty Hillesum laat ons dat 'thuis bij God' in haar geschriften op onnavolgbare wijze beleven. Met enkele citaten hopen we dat te kunnen laten meebeleven.

De aarde als Gods huis. Dat confronteert ons met de gedachte dat we de aarde te leen hebben – én dat dit verplichtingen met zich meebrengt voor wat betreft de zorg voor de aarde en alle medebewoners op aarde.

Juist nu de schrijnende ongelijkheid tussen rijk en arm op aarde zo aan het licht komt. Waar komt ons voedsel vandaan en waar moeten de mensen uit die landen van leven? Wat betekent het: dat de ander op aarde een medescheepsel is en dat je samen de aarde hebt te delen? Hoe houden we de aarde leefbaar?

Het blijkt voor de Eeuwige van enorm belang dat de dieren op aarde gered worden. Een bijbelverhaal laat ons dat onomwonden zien. Zijn we ons er bijvoorbeeld van bewust dat dieren wel zonder mensen kunnen, maar mensen niet zonder dieren? Dat we afhankelijk zijn van planten en bomen die door dieren en de wind bevrucht worden?

Ja en hoe raken vreemdelingen thuis? Aan welke voorwaarden moet voorwaarden voldaan worden wil een 'vreemdeling' zich ergens anders thuis gaan voelen? Kunnen wij in onze situatie daar wat mee? De bijbel blijkt bij het antwoord daarop zoeken een schat aan wijsheid te bieden.

Thuis op aarde laat ons ook zien dat we vanuit dat 'thuis' inzicht krijgen in wat wij aan ons thuis zijn op aarde kunnen bijdragen om elk mens een plek in de samenleving te bieden waar deze zijn/haar eigen talent kan ontplooien.

Welke gemeenschap is voor jou 'thuis'?

En waarom is er 'thuis op aarde' lijden?

Hoe houden we huis op aarde? In dat opzicht is het een hele ontdekking dat het woord: econoom komt van oikonomos in het grieks: iemand die het huis

bestuurt als de eigenaar ver weg zit....(in de bijbel vertaald met : 'rentmeester'). Welke vragen komen op de rechtmatige oikonomos af?

Het materiaal is veelkleurig en veelvormig en geschikt ... tja, eigenlijk voor iedereen en voor veel gelegenheden: startdag, bijbelkring, jeugdwerk... In de rubriek '**Ogen en oren open**' kom je in de stemming: waar hebben we het over?

'**Bijbel**' geeft een bijbeltekst met een eigen vertaling die soms een nieuw licht werpt op oude teksten en vragen om met elkaar door te praten.

'**Uit het leven gegrepen**' vertelt over ervaringen die laten zien dat dat bijbelverhaal meer met ons leven van nu te maken heeft dan we op het eerste horen en lezen dachten.

'**Uit de kunst**' biedt materiaal van een andere orde: films, boeken, beelden, schilderijen, ... afgebeeld in de map of makkelijk te vinden.

'**Liederen**' 'spreken' voor zichzelf en bieden soms een andere kijk op het thema van het betreffende hoofdstuk.

'**Groepen**' en '**Kinderen**' bieden materiaal voor, ja juist: voor groepen en kinderen en zijn dus geschikt voor jeugdwerk van 4 tot ... en er is geen bovengrens. De rubrieken kunnen rustig door elkaar worden gebruikt, en er is altijd wel iets te vinden dat bruikbaar is in juist jouw situatie en voor juist jouw groep.

We zoomden in op 8 aspecten en zochten er passende verhalen bij:

0. Op adem komen. Ontspan, kijk rond, zie de maan en de sterren en al wat groeit en bloeit, voel hoe jij onderdeel bent van een groot geheel.. (daar gaat in de kern het startdag materiaal over). Bij de startdag wordt een memoryspel meegeleverd.
1. Thuis bij God. De Eeuwige als grond onder je voeten, steun in je rug, dak boven je hoofd om je weg in het leven te gaan Psalm 4
2. Thuis op Gods aarde. Hoe zorgen we voor ons huis: de aarde? Psalm 124
3. Waarom is er lijden thuis op aarde? Job
4. Waarom is het van belang om op aarde dieren te redden? Genesis 6-8
5. Hoe raken 'vreemdelingen' op aarde thuis. Ruth
6. Welke gemeenschap is 'thuis'? Handelingen 10 en 11
7. Hoe houden we huis op aarde? Lukas 16:1-16

Het materiaal in één map bijeen is te bestellen bij:

Joop van de Mei; Neubourgstraat 28, 4834 JM Breda; Tel. 076 52 11 518, email: gdb@doopsgezind.nl

Kosten € 10,00 plus verzendkosten. Bank: **NL89 TRIO 0379 7299 62**
t.n.v. St. GDB Nederland. De map is ook tegen betaling af te halen op het ADS kantoor.

Voor vacante Gemeenten: de GDB levert een gespreksleider of een coördinator in deze coronatijd. info 0346 564128